

Troostplek in Vlezenbeek Vanaf 1 september 2020

Voor iedereen die naar troost verlangt.

Een plek om stil te staan en TROOST te zoeken en HOOP te planten

In de herfst planten we er bloembollen. Die zullen in de lente bloeien als symbool van verbondenheid, hoop en kracht!

Een bezoekje waard!



- Ons troostpaneel staat aan de Grote Grot
- aan de hoek van de Kamstraat en Obbeeklos
 - in de nabijheid van Inkendaal en de kerk
 - is toegankelijk voor iedereen
 - het is het hele jaar te bezoeken

SAMEN GEVEN WE TROOST EEN PLEK!